

JOHANNES HUIS
BAGH'S ANDERE PASSIE
VOOI WOUBRUGGE
GLUBS • BIBBELTAFEL • KUNST
ENDANSTADEER ALLEEN VOOR...
AVONDVAALSGAATGHESE
DOOST ZWAGGERMAN
FILMVOORSTELLINGEN
ENNOG VEEL MEER



2016 LEERHUIS 2017
KERKEN VAN WOUBRUGGE

Ten geleide

De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge ontwikkelen bezinningsactiviteiten voor een doelgroep, die breder is dan 'kerkmensen' alleen, waarbij 'ontmoeting' centraal staat. Al die activiteiten zijn samengebracht in het DORPSLEERHUIS, dat zijn derde jaar ingaat.

Dit boekje biedt een overzicht van de activiteiten en waar nodig is een toelichting opgenomen. Tevens is vermeld hoe en waar u zich kunt opgeven.

Woubrugge, augustus 2016

Werkgroep Dorpsleerhuis:

Ditty Burggraaff

Leo Deurloo

Erica Doelman

Marianne Jekel

Magda de Jong

Esmeralda Mandemaker

Jasper van Schaik

Levien Scheele

Inhoudsopgave

Geachte lezer	4
Bijbeltafel	5
Johannes Hus, symbool van de nieuwe tijd	6
Geloofsopvoeding,... we gaan toch naar de kerk?	7
Programma Vrijzinnigen Nederland	9
Rechters	11
Desiderius Erasmus, leven en werk	12
7 + 1 Basiscursus geloven	13
De kunstenaar en religieuze kunst	14
Film: in a better world	15
Leesclub	16
Vluchtelingen in Nederland	17
En dan sta je er alleen voor	18
Bach aan de Braassem: " <i>Bachs andere passie</i> "	19
Joost Zwagerman, dichter en denker	20
Film: Into the wild	21
Mooi Woubrugge!	22
Gespreksdiners	24
Avondmaalscatechese	25
Basiscatechese	26
Tienercatechese	27
Jongerenclubs	28
Agenda	30

Geachte lezer,

Het DORPSLEERHUIS van Woubrugge mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Nagenoeg bij alle bijeenkomsten en activiteiten mochten wij meer deelnemers verwelkomen dan het jaar daarvoor. Wij willen die lijn graag doortrekken en hebben dan ook weer een boeiend en gevarieerd programma voor u samengesteld.

Wat dacht u van het fotograferen van de mooiste plekjes in Woubrugge of een beschouwing over de Johannes Passion in de Dorpskerk? Naar de film? Lid worden van een leesclub? Aan tafel in de kerk en nadenken over thema's die er toe doen? Een cursus over geloven? Bijbelstudie of woensdagochtend op de koffie met een interessante lezing? Je kinderen lid maken van een van de clubs?

Te veel om op te noemen!

Waar mensen met diverse levensovertuigingen elkaar ontmoeten kan men elkaar bevragen, aanvullen en verrijken. Ga het aanbod eens langs, doe mee en geef u direct op!

Graag tot ziens in het DORPSLEERHUIS!



Bijbeltafel

Bij de Bijbeltafels komen we bij elkaar rondom een grote tafel en proberen we zo onbevangen mogelijk de Bijbel open te slaan en te lezen. Onder het motto van de dichter Nijhoff: 'lees maar, er staat niet wat er staat,' ontdekken we dat oude verhalen op een nieuwe manier opengaan en tot leven komen in het hier en nu. Al lezende, vers voor vers, zullen we merken dat niet alleen wij het zijn die de Bijbel lezen, maar dat het boek ons 'leest' en uitlegt.

Dit seizoen lezen we uit het Nieuwe Testament de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Deze brief bevat beroemde en beruchte passages, bijvoorbeeld over de zogenaamde onderdanigheid van de vrouw aan de man. Zo'n tekst waar we inmiddels wel helemaal klaar zijn, toch? Of moeten we ons bij herlezing juist nu laten leiden door bovenstaand motto van Nijhoff (lees maar; er staat niet wat er staat), en blijkt juist deze tekst nieuwe zeggingskracht te hebben? In een bekende uitleg van dit boek door Thom Naastepad wordt de Efezebrief als volgt geïntroduceerd: *'De mens is een schouwspeler in Gods spel. De mens heeft een naam, en wie een naam heeft, heeft een rol, een bestemming. God heeft een ieder van ons een rol toebedeeld, en de rollen zijn nauwkeurig omschreven. In het nabootsen, nadoen van God zijn wij medespelers, acteurs. Het is zaak om contact te krijgen met de mensen in de zaal. Verstaat de mens zijn rol goed? Is de mens afgestemd op de hoofdrolspeler, Jezus Christus? Wordt het een geslaagde voorstelling?'*. Hierover gaat het in de Efezebrief: hoe wij schouwspelers van God kunnen zijn.

Spreker/cursusleider: ds. Jasper van Schaik

Doelgroep: alle leeftijden

Datum en tijd: de 2^{de} dinsdagavond september t/m april,
20.00-21.30 uur

Locatie: gebouw Immanuel, Kerkstraat 1

Kosten per deelnemer: geen

Opgeven: een emailbericht naar ds@dorpskerkwoubrugge.nl volstaat

Johannes Hus (±1370 – 1415) symbool van de nieuwe tijd

Het is merkwaardig dat toen de Moravische (Tsjechische) troepen in de zestiende eeuw hun strijd voerden (een eeuw na het optreden van Johannes Hus), zij een vaandel voerden met een avondmaalskelk er op. Die kelk speelt in de geschiedenis van de Hussieten een belangrijke rol. Maar waarom zo'n merkwaardig godsdienstig symbool als strijdbanier? Het latere communistische bewind in Tsjecho-Slowakije wist zich geen raad met Johannes Hus, maar de herinnering uitwissen aan iemand die in het hele land vereerd wordt, ging ook niet. Dus moest Hus dienen als sociaal hervormer in de late Middeleeuwen. Luther moest in een theologisch gesprek erkennen dat hij het met Hus eens was en sommigen beweren dat de zwaan, het symbool van de Lutherse kerk, ook op Hus teruggaat. Johannes Hus heeft blijkbaar een veel grotere betekenis gehad dan zijn theologische stellingen rechtvaardigen. Hij heeft dat met de dood op de brandstapel moeten bekopen. Hij was een symbool van een nieuwe tijd met namen als Erasmus en Luther.

Spreker: Ds. M. Roos

Doelgroep: Geïnteresseerden in de blijvende invloed van denkers van voor en tijdens de reformatie

Datum en tijd: woensdag 14 september 2016 om 20.00 uur

Locatie: Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1

Kosten: 5 euro inclusief koffie / thee

Opgeven: Levien Scheele, levien.scheele@planet.nl of 0172-519301

Geloofsopvoeding we gaan toch naar de kerk?

Als ouders en als gemeente vinden we het belangrijk om in de opvoeding van kinderen en jongeren het evangelie aan hen door te geven en voor te leven. Immers, dat wat voor ons belangrijk is gun je aan je kinderen en wil je heel graag met hen delen.

Maar hoe doe je dat?

Iedereen die met dit spannende proces te maken heeft weet dat dat niet vanzelf gaat. Geloven lijkt niet "in", je hebt soms zelf zoveel vragen, (hoe)sluiten geloof en kerk aan bij de werkelijkheid van je kinderen of wat moet je er mee dat dat niet of nauwelijks het geval lijkt te zijn? En soms lijkt zelfs je eigen enthousiasme in de weg te zitten en dit proces te belemmeren.

Op deze avond gaan we met deze spannende vragen aan de slag. We doen dat onder leiding van Henk van Dam. Hij is als toeruster verbonden aan Radar, een organisatie die zich bezighoudt met geloofsopvoeding vanuit gezin en gemeente. Eerder was hij bij ons te gast. De eigen wijze waarop hij dit soort avonden invult (interactief en dicht bij de praktijk van onze eigen situatie) leidt steeds weer tot verrassende ontdekkingen en nieuwe perspectieven en ideeën.

Ook deze avond zal weer anders zijn dan alle voorgaande.

De vragen waarmee we in de praktijk van de geloofsopvoeding te maken hebben zijn natuurlijk niet op te lossen door "maar naar de kerk te gaan." Alsof de kerk het dan maar moet doen en het goed komt als we daar maar heen gaan. We weten allemaal, dat het zo niet werkt. Maar hoe dan wel? Wat is de rol van ouders? Wat kan de gemeente betekenen? Hoe sluiten we wel aan? Hoe zetten we eigen enthousiasme en passie op een positieve manier in? En als vormen van ooit nu niet meer werken, welke nieuwe wegen zijn er dan voor de praktijk van de geloofsopvoeding Met die basisvragen die ons allemaal raken en die direct te maken hebben met de praktijk van gestalte geven aan geloofsopvoeding gaan we aan de slag.

Bijzonder is dat op deze avond de stem vanuit de praktijk niet zal ontbreken. Ouders vertellen hoe zij de geloofsopvoeding gestalte hebben gegeven, jongeren vertellen hoe zij de opvoeding vanuit gezin en gemeente hebben ervaren: wat was belangrijk, wat hielp, wat werkte juist niet? Door die bijzondere combinatie van achtergrondinformatie en praktijkverhalen ontstaat deze avond een heel uniek en boeiend, verrijkend proces.

We nodigen ouders, allen die actief zijn in welke vorm van jeugdwerk dan ook maar en ook belangstellende gemeenteleden van harte uit voor deze boeiende en verrassend ontdekkingstocht.

Spreker: *Henk van Dam, RADAR*

Doelgroep: *ouders en belangstellenden*

Datum en tijd: *dinsdag 20 september 2016, om 20.00 uur*

Locatie: *gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge*

Kosten: *5 euro inclusief koffie/thee*

Opgeven: *een email naar l.deurloo48@gmail.com of telefonisch op 0172-532975*



Programma Vrijzinnigen Nederland

Vrijzinnig zijn betekent dat men open staat voor ontwikkelingen in wetenschap, cultuur en religie en dat men dit op een eigentijdse manier tracht te verwerken. Geworteld in het christendom ervaart men samen geloven als een ruimte waar Jezus als Messiaanse figuur ter sprake komt. Tegelijk staat men open voor wijsheden uit andere religies en filosofieën. Onze afdeling (Woubrugge/Nieuwveen) houdt naast erediensten een aantal bijeenkomsten die ook voor een breed publiek interessant kunnen zijn. U bent dus van harte welkom!

Regiobijeenkomst

Datum: zondagmiddag 2 oktober
Aanvang: 15:00 uur
Onderwerp: Moderne Muziek en religie
Locatie: Immanuel, Kerkstraat 1 te Woubrugge
Spreker: ds. Ivo de Jong

Zowel in de moderne klassieke muziek als in de jazz, in de rap en andere popmuziek valt veel te leren omtrent de moderne manier van geloof, religie en zingeving.

In deze persoonlijke lezing zal hij dat laten zien (met clips!) en bespreekbaar maken. Inclusief tips om met jongeren in gesprek te blijven; en voor ouderen, om bij te blijven.

Koffieochtenden op woensdag

Aanvang: 10:30 uur
Locatie: beneden zaal Gereformeerde Kerk

Datum: 19 oktober
Onderwerp: Anatomie van de terreur
Spreker: ds. M. Roos

De islamitische terreur van nu beangstigt ons. Zouden er bij het bestuderen van terreur in het verleden geen gemeenschappelijke trekken naar voren komen? Kortom bestaat er een anatomie van de terreur?

Datum: 11 januari
Onderwerp: Nieuwjaarsbijeenkomst
Spreker: ds. Ivo de Jong
Naast de gebruikelijke wensen en bijpraten wordt er een interessant onderwerp aan de orde gesteld.

Datum: 22 februari
Onderwerp: Leven en werk van Toon Hermans (1916-2000)
Spreker: ds. D. Peters
Toon Hermans was behalve een succesvol theaterman ook een begenadigd schilder en schrijver. Met zijn gedichtenbundels, verhalen en boekjes met meditaties en gebeden heeft hij talloze mensen weten te raken en te inspireren. Een luchtige en verdiepende bijeenkomst.

Datum: 29 maart
Onderwerp: Kunst in de Luthertijd
Spreker: Bernard Vermet
De reformatie had niet alleen grote gevolgen voor geestelijk leven. Ook voor kunstenaars veranderde er veel. De kerk als grote opdrachtgever viel goeddeels weg, maar een geluk bij een ongeluk waren de opkomst van de steden en de hernieuwde belangstelling voor de Oudheid. Daarnaast ontstond ook typische protestantse religieuze kunst, waarbinnen een onderscheid valt op te merken tussen Lutherse en calvinistische onderwerpen.

Datum: 17 mei
Onderwerp: Anne Zernike en Jan Mankes
Spreker: ds. Ivo de Jong
Anne Mankes – Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland, was een stimulerende pionier in met name Rotterdam, waar ze velen bereikte en wier gedachtegoed nog steeds actueel is. De verstilde manier van schilderen van haar echtgenoot Jan Mankes is een kennismaking meer dan waard. Jan en Annie waren 'soalmates'.

Opgeven of meer informatie bij Levien Scheele, levien.scheele@planet.nl of 0172-519301

Rechters

Vorig seizoen lasen we met elkaar uit Micha. Een interessant maar behoorlijk ingewikkeld bijbelboekje. Daarom dit jaar iets luchtigers: de verhalen van de Rechters van Israël. Wie kent niet de verhalen van Debora; Simson en Jeftha? Het zijn prachtige verhalen over mensen van vlees en bloed, die niet bepaald onberispelijk zijn, maar alle fouten maken die een mens maken kan. Zo komen zij ons heel nabij!

In zes bijeenkomsten lezen we met elkaar uit dit intrigerende boekje om zo dicht bij de tekst en betekenis te komen. Iedere keer behandelen wij één van de rechters.

Spreker/cursusleider: *ds. Esmeralda Mandemaker-Dieleman,*

Doelgroep: *Geïnteresseerden*

Datum en tijd: *iedere eerste maandag van oktober, november, december, februari, maart en april van 10:00 uur tot 11:00 uur*

Locatie: *Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1 Woubrugge*

Kosten: *geen*

Opgeven: *e.mandemaker@kpnplanet.nl of 0172-517095*

Minimum aantal deelnemers is 8 personen



Desiderius Erasmus (+1467-1536) leven en werk

De steden Gouda en Bazel hebben 2016 uitgeroepen tot Erasmusjaar, hetgeen aanleiding is geweest voor publicaties, lezingen en tentoonstellingen waaronder in het museum van Gouda. De betekenis van deze invloedrijke Nederlander, priester, filosoof, theoloog, humanist en schrijver is groot. Hij heeft een omvangrijk en divers werk nagelaten bestaande uit boeken, traktaten en brieven.

Vriendschap, vrede, vrijheid en verdraagzaamheid zijn de rode draden die door zijn leven en gedachtegoed lopen. Zijn verzet tegen schijnheiligheid, fanatisme, onwetendheid en chauvinisme doet nog steeds weldadig aan. Zijn humor, relativering, zelfspot en scherpte maken hem modern.

Erasmus wordt als wegbereider voor de Reformatie beschouwd maar werd niet protestant. We staan stil bij de controverse tussen hem en Luther, zijn bekendste boek Lof der Zotheid en zijn bezwaren tegen de joden en vooral zijn betekenis voor onze huidige tijd.

De avond wordt verzorgd door Dick Peters die naast een loopbaan in het bedrijfsleven werkzaam is als (vrijzinnig) voorganger en dat vele jaren bij de Remonstranten in Alphen a/d Rijn is geweest.

Spreker: Drs. Dick Peters

Doelgroep: Geïnteresseerden in de blijvende invloed van denkers van voor en tijdens de Reformatie

Datum en tijd: donderdag 13 oktober om 20:00 uur

Locatie: gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge

Kosten: 5 euro inclusief koffie / thee

Opgeven: L. Scheele, levien.scheele@planet.nl of 0172-519301

7 + 1 Basiscursus geloven

De basiscursus 7+1 Geloven is een bijzondere cursus over het christelijk geloof. De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit.

In acht bijeenkomsten verkennen we bijbelse thema's als, wat is geloven; ervaringen met God; Jezus ontmoeten en inspiratie krijgen en houden. Bijbelse verhalen krijgen een centrale plaats.

7 +1 is zo opgezet, dat iedereen er wat mee kan, met of zonder kerkelijke achtergrond. Voor wie zich wil verdiepen in zijn of haar geloof, of bezig is het geloof te ontdekken en verkennen is deze cursus *een absolute aanrader*.

Na het volgen van deze avonden kun je ervoor kiezen om belijdenis te doen van je geloof, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen.

Cursusleiders: ds. W.J. van Schaik en ds. E.B. Mandemaker

Datum en tijd: 1, 8, 15 en 22 november en 17, 24 en 31 januari en 7 februari, om 20:00 uur

Locatie: gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge

Aanmelden bij: ds. W.J. van Schaik (wjvanschaik@hotmail.com),
of bij ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
(e.mandemaker@kpnplanet.nl)

7 + 1 = ?

De kunstenaar en religieuze kunst

In de voorgaande eeuwen waren de Rooms-Katholieke Kerk, de hoge geestelijkheid en de adel de grootste opdrachtgevers en afnemers van religieuze kunst. Wat betekende dat voor de kunstenaars, welke spelregels waren er?

De relatie tussen de kunstenaar en de opdrachtgever was niet altijd optimaal: wurgcontracten, slechte betalingen, uitspelen tegen een collega-kunstenaar. Er zijn gebeurtenissen op dit vlak die bijzonder of hilarisch zijn!

En hoe zit het met kunstenaars zoals Rembrandt die geïnspireerd door Bijbelverhalen op eigen initiatief kunstwerken maakten? En hoe gaat dat tegenwoordig?

De Woubrugse kunstenaar Feike de Vries zal ons er meer over vertellen en ervan laten zien. En aan de hand van een aantal van zijn eigen religieuze werken zal hij uitleggen wat 'deze inspiratie' voor hem betekent.

Komt u ook kijken?

Spreker: Feike de Vries

Doelgroep: liefhebbers van schilderkunst

Datum en tijd: 10 november om 20.00 uur

Locatie: Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1

Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee

Opgeven: een emailbericht met vermelding van het aantal personen aan dittyburggraaff@hotmail.com

Film: In A Better World

Een afgerond verhaal waarin de hoofdpersonen zwaar beproefd worden, maar tegen alle kansen in toch weer opkrabbelen; het is wel vaker gebleken dat Amerikanen er een zwak voor hebben. Het gaat niet zozeer om wat er zich in de film afspeelt, maar om de gedachte erachter: iedereen heeft het recht om zichzelf of anderen te verbeteren. Dat is ook waar het “In A Better World” om draait.

De originele titel Hævnen is Deens voor ‘wraak’, maar het hoofdthema van de film gaat meer over de andere kant daarvan: vergeving. Sommige mensen smeken erom, anderen moeten er niets van hebben en vinden het veel logischer of makkelijker om wraak te nemen. Regisseur Susanne Bier (Things We Lost in the Fire, After the Wedding, Brothers) weeft twee verhaallijnen door elkaar en laat zien hoe mensen zichzelf, en vooral elkaar, in en uit benarde situaties helpen.

Datum en tijd: woensdag 30 november om 20:00 uur

Locatie: Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1

Kosten: 5 euro inclusief koffie/thee

Opgeven: een email met vermelding van het aantal personen aan marianne-jekel@planet.nl



Leesclub

Het afgelopen seizoen zijn we gestart met een leesclub waarin we per avond een boek behandelen.

Aan de hand van een aantal vragen komen discussies op gang over hoe wij met de behandelde problematiek omgaan.

Het komende seizoen zetten we twee keer onze deuren open voor belangstellenden om mee te doen.

Datum en tijd: 16 november 2016 om 20.00 uur
Boek: Sonny Boy van Annejet van der Zijl

Datum en tijd: 1 februari 2017 om 20.00 uur
Boek: Moedervlekken van Arnon Grunberg

Locatie: Kantine La Pura Vida,
A de Graafiaan 5, Woubrugge

Kosten: € 2.00 incl. koffie of thee

Opgeven : anneke.noodelijk@gmail.com



Vluchtelingen in Nederland

Conflicten en armoede in het Midden-Oosten en Afrika hebben gezorgd voor een vluchtelingenstroom naar Europa en ook naar Nederland. In Alphen aan den Rijn is een detentiecentrum gebruikt om vluchtelingen op te vangen. De Alphense ondernemer Akram Shawki is een Koptische christen uit Egypte, getrouwd met een Nederlandse vrouw en runt een winkel waar hij computers repareert. Hij heeft zich het lot van de vluchtelingen direct aangetrokken en heeft met zijn Stichting Hoop voor Vluchtelingen acties op touw gezet om in hun eerste levensbehoeften te voorzien en op te komen voor hun belangen. Daarnaast was hij elke zondag voorganger in de Triomfatorkerk waar hij in het Arabisch preekte.

Akram Shawki vertelt ons van zijn ervaringen en geeft zijn visie op het vluchtelingenvraagstuk.

Spreker: Akram Shawki

Doelgroep: Geïnteresseerden

Datum en tijd: 12 januari 2017 om 20:00 uur

Locatie: gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge

Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee

Opgeven: een e-mail naar dejongverschoor@kpnmail.nl



En dan sta je er alleen voor ...

Rouwen om iemand waar je veel van houdt, is een ingrijpend proces. Daar kun je wel wat steun bij gebruiken.

Niet alleen in de eerste maanden maar ook later, want niemand is voorbereid op wat er na een sterfgeval allemaal op je afkomt.

Daarom start er in januari 2017 een gespreksgroep voor mensen die hun partner hebben verloren. In een rustige en vertrouwde omgeving wisselen we gedachten en ervaringen met elkaar uit.

Je ontdekt dat de gevoelens die je hebt niet vreemd zijn. Het kan zelfs troost geven en opluchting bieden wanneer je merkt dat anderen dezelfde gevoelens hebben.

De bijeenkomsten zijn eenmaal per 2 weken en zijn voor iedereen toegankelijk. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. De bijeenkomsten worden begeleid door Jannie van der Leij.

Heeft U interesse of wilt U meer informatie? Bel of mail haar gerust.

Leiding: Jannie van der Leij

Doelgroep: mensen die hun partner hebben verloren

*Datum en tijd: maandagavond 16 januari 2017 van
19.30 uur tot 21.30 uur*

Locatie: huiselijk

Kosten: geen

*Opgeven: een e-mail naar Jannie.vanderleij@outlook.com,
telefonisch op 06-12993489*

Bach aan de Braassem: *“Bachs andere passie”*

Nergens anders ter wereld worden de Passies van Johann Sebastian Bach zo vaak uitgevoerd als in ons eigen land. Bach en Nederland, het blijkt al vele jaren een zeer gelukkig huwelijk. Wie over Bachs Passie begint, heeft het al snel over zijn legendarische Matthäus Passion. Maar hoe zit het met Bach's andere Passie, de Johannes Passion, dat meesterwerk waar hij aan bleef schaven tot aan zijn dood? In drie maanden had hij het op papier staan, nooit liet het hem los. Een indrukwekkend geheel werd het, bondiger in vorm en feller van toon dan zijn Matthäus, die slechts enkele jaren later het licht zou zien. Boeiend zijn de verschillen, geniaal de uitkomsten! Twee unieke scheppingen van de hand van één en dezelfde meester, slechts enkele jaren van elkaar gescheiden. Wat is het dat zo diep raakt? Hoe bouwde Bach zijn kunstwerk op? Waar zitten de verschillen ten opzichte van zijn monumentale Matthäus Passion en welke invloed hadden de beide evangelisten op het eindresultaat? Op deze en andere vragen probeert Arco Mandemaker een antwoord te geven tijdens de avond BACH AAN DE BRAASSEM, *“Bachs andere passie”*. Al twintig jaar houdt hij zich als zanger bezig met de muziek van Bach. Naast diens cantates werden ook Bachs Passionen, Weihnachts Oratorium en Hohe Messe al vele malen door hem uitgevoerd. Kortom, een avond met een zanger als spreker.

Spreker: Arco Mandemaker, musicus

Datum en tijd: dinsdag 7 februari 2017 om 20:00 uur

Locatie: Dorpskerk Woubrugge

Kosten: 5 euro inclusief koffie/thee

Opgeven: een emailbericht met vermelding van het aantal personen aan ericadoelman@gmail.com

Joost Zwagerman, dichter en denker

Joost Zwagerman was in alles een religieus dichter en denker. Religieus, want dat is iets anders dan: Gelovig. Er bestaan talloze religieuze vragen waarop vaak geen antwoord is; je noemt je gelovig, wanneer je meent dat daar wel een antwoord op is.

Deze avond lezen we een aantal van zijn gedichten en gaat ds. Ivo de Jong in op de expositie in Bergen (NH) over Stilte en op zijn laatste gedichtenbundel. Hij meent dat Zwagerman een belangrijke thermometer is van de tijdgeest, die ook als kunstkenner en beschouwer zeer gewaardeerd werd.

Spreker: Ds. Ivo de Jong

Doelgroep: Geïnteresseerden in het gedachtegoed van Joost Zwagerman

Datum en tijd: woensdag 15 maart 2017 om 20:00 uur

Locatie: Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1

Kosten: 5 euro inclusief koffie/thee

Opgeven: L. Scheele, levien.scheele@planet.nl of 0172-519301



Film: Into The Wild

De toekomst voor de 22-jarige Christopher McCandless (Emile Hirsch) leek boordevol mogelijkheden. De sportieve jongen is vers afgestudeerd, maar in plaats van te kiezen voor een veelbelovende carrière neemt hij een resoluut besluit: Christopher verlaat zijn ouders en vrienden en trekt er op uit, het avontuur tegemoet. Daar komt bij dat hij ook zijn stoffelijke eigendommen achter zich laat en de ware zin van het leven en zijn eigen identiteit hoopt te vinden, zonder hierbij afhankelijk te zijn van geld, macht of sociale status.

Terwijl hij zijn ouders en zus wanhopig achterlaat voert Christophers ontdekkingstocht hem door de hele VS. Intussen heeft Christopher het pseudoniem Alexander Supertramp aangenomen en schrijft hij over zijn ervaringen in een dagboek. Zijn grote wens is om uiteindelijk in Alaska terecht te komen en hij pakt elk baantje aan om het geld bij elkaar te krijgen om deze grote reis te maken. Afgezien van zijn drang om van niets en niemand afhankelijk te zijn blijft het een raadsel waarom Christopher zijn familie, waarmee hij een goede relatie onderhield, in de steek laat.

Totaal mensenschuw is hij namelijk niet, al brengt zijn droom om in Alaska te leven wel een eenzaam bestaan met zich mee. Met deze beelden begint Into The Wild dan ook. Christopher wordt door een vriendelijke chauffeur in een verlaten gebied afgezet en neemt zijn intrek in een leegstaande bus. Dat hij in Alaska gaat komen is dus zeker. Hoe het daar afloopt en vooral hoe Christopher daar belandt is eigenlijk de kern van dit vierde regieproject van acteur Sean Penn.

Datum en tijd: woensdag 19 april om 19:30 uur

Locatie: Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1

Kosten: 5 euro inclusief koffie/thee

Opgeven: een email met vermelding van het aantal personen aan marianne-jekel@planet.nl

Mooi Woubrugge

“op fotojacht in Woubrugge en omgeving”

Kent u dat gevoel van herkenning wanneer u na een lange vakantie de contouren van ons mooie dorp weer ziet verschijnen? De toren van de dorpskerk die u al van ver herkent, de brug, de Wetering en alle karakteristieke gebouwen en huizen die u weer ziet als u ons dorp binnenrijdt.

Woubrugge heeft vele karakteristieke en mooie plekjes die je soms maar al te makkelijk over het hoofd ziet. Als je de tijd neemt en goed om je heen kijkt valt er veel te “zien”. Soms moet je de dingen net even vanuit een ander gezichtspunt bekijken of door een andere bril of lens....



In de workshop “Mooi Woubrugge” willen we zoveel mogelijk van deze plekjes met elkaar gaan ontdekken en hier mooie foto’s van gaan maken.



Na een korte inleiding met wat handige tips en voorbeelden willen we met elkaar op pad gaan om deze mooie plekjes zelf te ontdekken en op de foto vast te leggen. We zullen dit te voet doen. U hebt natuurlijk wel een fotocamera nodig. Een digitale camera is hierbij het makkelijkste

zodat we na afloop met elkaar de foto’s kunnen bekijken. Aan de camera worden geen speciale eisen gesteld, tenslotte begint het maken van een mooie foto in de eerste plaats met “goed kijken”.

Als het mogelijk is en er nog genoeg tijd voor is, bekijken we de foto's na afloop met elkaar. Indien gewenst kunnen we ook een nieuwe afspraak met elkaar maken zodat u uw mooiste foto's op uw gemak kunt uitzoeken en deze op een mooie manier kunt presenteren aan elkaar.

We starten om 19:00 uur vanuit de Gereformeerde Kerk van Woubrugge. We hopen natuurlijk op goed weer, maar ook bij mindere weeromstandigheden zijn er toch vaak mooie foto's te maken. Als de weeromstandigheden echt te slecht zijn, maken we een nieuwe afspraak met elkaar.



Cursusleider: John de Kleer

Doelgroep: Belangstellenden voor fotografie

Datum en tijd: donderdag 18 mei of bij slecht weer op donderdag 1 juni om 19:00 uur

*Locatie: start Gereformeerde Kerk,
Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge*

Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee

*Opgeven: voor 1 mei met een e-mailbericht aan Ditty Burggraaff
Dittyburggraaff@hotmail.com*

Gespreksdiners

Wil je je vanuit het christendom verdiepen in en stilstaan bij wezenlijke levensvragen die je kunt hebben? Dan is een gespreksdiner misschien iets voor jou!

We oriënteren ons daarbij op wat vanuit de eigen joods-christelijke wortels wordt aangereikt. Tijdens het diner en tussen de gangen door hebben we het met elkaar over een bepaald thema. Voorbeelden hiervan zijn: "Leven vanuit Liefde" en "Moed van imperfectie".

Minimaal een week voorafgaand aan het gespreksdiner krijg je voorbereidend materiaal per e-mail.

We gaan voor een ontspannen avond met een heerlijk diner en een goed gesprek met, door en voor elkaar!!!

Organisatoren o.a.: Ingrid Kastelijn, Rob en Anneke Noodelijk

Doelgroep: Iedereen die zich wil verdiepen in levensvragen

*Datum en tijd: woensdagen 9 november, 11 januari en op
vrijdagen 10 maart en 19 mei om 19.15 uur*

Locatie: Dorpskerk Woubrugge, Kerkstraat 1

Kosten: € 10, inclusief diner!

*Opgeven: een emailbericht met vermelding van het aantal
personen aan mikast09@gmail.com*

Meer info: Ingrid Kastelijn, 0172-519950



Avondmaalscatechese

In de kerk vieren we de Maaltijd van de Heer. Een van de mooiste en intiemste dingen die je als gemeente met elkaar –jong en oud – mag beleven en vieren. Maar wat vieren we eigenlijk? En waar komt het eigenlijk vandaan?

Opdat ook onze jongste gemeenteleden weten waar het bij de viering van de Maaltijd van de Heer om gaat, nodigen we hen uit voor een avondmaalscatechese.

In twee bijeenkomsten zoeken we naar de herkomst, betekenis en beleving van het avondmaal.

Doelgroep: kinderen uit groep 3-6

Catecheten: ds. Esmeralda mandemaker en ds. Jasper van Schaik

*Datum en tijd: Op woensdag 14 en 21 september,
groep 3-4 van 15.30-16.15 uur
groep 5-6 van 16.15-17.00 uur*

*Locatie: De Blokhut bij de Gereformeerde Kerk,
Abr. Kuyperweg 1 Woubrugge*

*Opgeven: wjvanschaik@hotmail.com of
e.mandemaker@kpnplanet.nl*



Basiscatechese

Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er ook dit jaar basiscatechese. We proberen op speelse wijze met elkaar te ontdekken waarom we eigenlijk naar de kerk gaan, wat we vieren en geloven. En waarom komen er eigenlijk iedere zondag mensen met de dominee mee de kerk in? Wat doen zij en wie zijn zij? En natuurlijk ontdekken we vele Bijbelverhalen. Kortom er valt veel te leren en daarnaast ook veel te lachen! Alle reden om te komen!

Catecheten: Ds. Esmeralda Mandemaker en Ds. Jasper van Schaik

Doelgroep: leerlingen van groep 7 en groep 8

Datum en tijd: elke donderdagmiddag vanaf 29 september van 16:00 tot 17:00 uur

Locatie: gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge

Kosten: geen

Opgeven: een emailbericht aan ds. Esmeralda Mandemaker (e.mandemaker@kpnplanet.nl) of ds. Jasper van Schaik (wjvanschaik@hotmail.com)



Tienercatechese

De tienercatechese is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. We komen bijeen in twee groepen: van 12-14 jaar en 15+. We proberen op een gewone en leuke manier met elkaar in gesprekken te komen over vragen die te maken hebben met God, geloof, keuzes maken, kerk en maatschappij.

Catecheten: Ds. Esmeralda Mandemaker en Ds. Jasper van Schaik

Datum en tijd: maandagen van 19:00 tot 20:30 uur
Nadere uitnodiging volgt

Locatie: De Blokhut, Abr. Kuiperweg 1, Woubrugge

Kosten: geen

Opgeven: een emailbericht aan ds. Esmeralda Mandemaker (e.mandemaker@kpnplanet.nl) of ds. Jasper van Schaik (wjvanschaik@hotmail.com)



Jongerenclubs

De jongeren van Woubrugge worden van harte uitgenodigd om lid te worden van een van de jeugdclubs, die we in Woubrugge rijk zijn. De clubbijeekomsten worden gehouden op de jeugdzolder van gebouw Immanuel.



Op een zaterdag in oktober, die we nog moeten prikken, van 19.00 uur tot 21.00 uur gaat Rock Solid van start. Deze club is bedoeld voor jongeren uit groep 7, 8 en de brugklas en kost € 1,50 per keer. De clubbijeekomsten worden om de week gehouden. Wil je ook meedoen aan maffe spellen, grenzen verleggen, CCC (cola,chips,chillen) en luisteren naar de 'preek van de week'? Kom dan, en neem je vrienden mee!



Jongeren vanaf de 2^e klas van het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 1 oktober om de week naar Solid Friends. Van 19.30 uur tot 21.30 uur zijn we afwisselend aan het darten, tafelvoetballen, bespreken van Bijbelse thema's, films aan het kijken, chillen, sporten, bowlen en nog veel meer. Dit wil je toch niet missen? Het kost € 1,50 per keer en jij en je vrienden zijn van harte welkom.



Voor jongeren vanaf ongeveer 15 jaar gaan we dit jaar verder met een nieuwe club: "Friends Unlimited". We starten met gezamenlijk iets te eten maken en verder hebben we een afwisseling van serieuze en gekke activiteiten. Het is de "oude" Solid Friends groep die afgelopen jaren is uitgegroeid tot een vriendenclub. Ze organiseren met elkaar ook leuke activiteiten zoals filmavonden, kamperen en een hotdog kraam waarmee ze op de watersportdag gaan staan. Wil jij je hierbij aansluiten dan ben je van harte welkom! Het kost € 1,50 per keer.

In het weekend van 10 en 11 september worden de clubleden betrokken bij de “Opening Winterwerk”, die door de kerken wordt georganiseerd. Daarna is er op de avond van 24 september een gezamenlijk bezoek aan het strand.

Opgeven bij een van de clubs kan op verschillende manieren. Een e-mail naar l.deurloo48@gmail.com is ook prima. Vermeld je dan wel voor welke club je je wilt opgeven en je naam en adres? Uiteraard krijg je op tijd te horen wanneer en waar de club van start gaat.

Tot ziens!



AGENDA DORPSLEERHUIS 2016/2017

Datum	Activiteit	Locatie	Tijd
13/09/16 e.v.	Bijbeltafel	Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1	20:00 uur
14/09/16	Johannes Hus, symbool van de nieuwe tijd	Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1	20:00 uur
14/09/16 e.v.	Avondmaalscatechese	De Blokhut, Abr. Kuyperweg 1	15:30 of 16:15 uur
20/09/16	Geloofsopvoeding,... we gaan toch naar de kerk?	Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1	20:00 uur
24/09/16	jongerenclubs	Naar het strand!	's avonds
29/09/16 e.v.	basiscatechese	Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1	16:00 uur
Uitnodi- ging volgt	tienercatechese	De Blokhut, Abr. Kuyperweg 1	19:00 uur
02/10/16 e.v.	Programma Vrijzinnigen Nederland	Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1	15:00 uur
03/10/16 e.v.	Rechters	Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1	10:00 uur
13/10/16	Erasmus, leven en werk	Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1	20:00 uur
01/11/16 e.v.	7+1 Basiscursus geloven	Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1	20:00 uur
09/11/16 e.v.	Gespreksdiners	Dorpskerk Woubrugge, Kerkstraat 1	19:15 uur
10/11/16	De kunstenaar en religieuze kunst	Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1	20:00 uur
16/11/16 e.v.	Leesclub	Kantine La Pura Vida, AdeGraafln 5	20:00 uur

Datum	Activiteit	Locatie	Tijd
30/11/16	Film: in a better world	Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1	20:00 uur
12/01/17	Vluchtelingen in Nederland	Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1	20:00 uur
16/01/17	En dan sta je er alleen voor	Huiskamer	19:30 uur
07/02/17	Bach aan de Braassem, <i>"Bachs andere passie"</i>	Dorpskerk Woubrugge	20:00 uur
15/03/17	Joost Zwagerman, dichter en denker	Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1	20:00 uur
19/04/17	Film: Into the wild	Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1	19:30 uur
18/05/17	Mooi Woubrugge	Gereformeerde Kerk, Abr. Kuyperweg 1	19:00 uur